

THUISCATECHESE



Inzameling voedselbank:
elke 1^e zondag van de maand
voor en na de gezinsviering.

par. 'de Verrezen Christus'



2 nov. ALLERZIELEN



Thuiscatechese is een vorm van ervaren leren, bedoeld om in de thuissituatie geloven ter sprake te brengen, te verdiepen en te voeden. Daartoe zorgt de stuurgroep catechese elke maand voor een kaart die aansluit bij de belangrijke dagen, thema's en feesten van de betreffende maand. In de gezinsviering - op de 1^e zondag van de maand - wordt de nieuwe kaart uitgedeeld, maar ook op de leestafel achterin de kerk neergelegd. De kaart is ook verkrijgbaar via het parochiebureau.

Wij gedenken wie ons zijn voorgegaan.

Loslaten... het leven is er vol van.
Elke dag, ieder uur, elke minuut,
geen seconde kun je vasthouden.

Loslaten wat je dierbaar is,
is anders, want dat ben je niet kwijt,
het blijft in je herinnering bestaan.

Het verlies van dierbaren
is vol vertrouwen uit handen geven,
in het besef dat zij
deel van ons leven blijven,
omdat ze niet kunnen worden uitgewist,
niet uit onze herinnering, niet uit ons hart.

De wereld is vol dingen
de boom die opa heeft geplant,
is nu de grootste van het land
en als zijn blaadjes zingen,
dan hoor ik opa's lied:
vergeet mij niet.

De wereld is vol dingen
van kindje lief, vergeet mij niet,
iets moois dat oma achterliet:
een speeldoes die kan zingen,
dan hoor ik oma's lied:
vergeet mij niet.

De wereld is vol dingen
van iemand die is doodgegaan,
wat blijft dat is zijn lieve naam
en die zal blijven klinken,
dan hoor ik weer dat lied:
vergeet mij niet.



10 November:

Dag van de Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur. Vaak vinden ze de zorg vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het is bijzonder en verdient waardering. Op de Dag van de Mantelzorg laat heel Nederland dat weten.

Mantelzorgers zijn helden. En ja, dat mag best eens gezegd worden.

Dus... ontvang jij zelf zorg? Of ken je iemand die voor een ander zorgt? Geef diegene eens een extra compliment of een schouderklop: dat mag en kan natuurlijk altijd, maar op 10 november, de Dag van de Mantelzorg, zeker!

een liedje:

De opa in dat grote huis is helemaal alleen.
Daarom gaan mensen uit de straat er telkens even heen.
De kinderen staan voor zijn raam en zwaaien 'opa dag!' dat maakt hem blij, bezorgt hem zo opnieuw een fijne dag.

Een mantelzorg
is als een deken
om je schouders geslagen
als je het koud hebt.

De onmisbare mantelzorg



Noem God 'Liefde' en het is geen probleem in God te geloven, want overal om je heen is de liefde herkenbaar, voelbaar en zichtbaar...

Mantelzorg:
je doet het met liefde



Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria...

Jesus van Nazareth . . . mantelzorger in het groot!

(vrij naar Lc. 4,16 e.v.)
Zo kwam Jezus in Nazareth,
waar Hij was grootgebracht
en ging, zoals altijd, op sabbat
naar de synagoge. Hij stond op om
voor te lezen, en kreeg een boekrol
van de profeet Jesaja aangereikt.
Hij opende de rol en vond de plaats
waar geschreven staat:

De Geest van God rust op mij; Hij
heeft mij gezalfd om aan iedereen
de goede boodschap te brengen; Hij
heeft mij gestuurd om aan mensen
die gevangen zitten in het kwaad
te vertellen dat het anders kan,
dat ze vrij zijn om te kiezen tussen
goed en kwaad. Die Geest heeft mij
gevraagd de mensen in het donker
te helpen zodat ze weer een
lichtpuntje zien; Hij heeft mij
gezonden om mensen die
onderdrukt worden te helpen
bevrijden. Die Geest heeft mij
gevraagd een nieuwe tijd aan te
kondigen: een tijd van vriendschap
en vrede, een tijd die past bij God.

Daarna rolde Hij de boekrol dicht,
gaf hem terug en ging zitten.
Iedereen keek naar Hem.
Ze wachtten met spanning af.
Toen zei Jezus: Wat er zojuist is
voorgelezen, gaat vandaag beginnen!
Ik kan er niet meer onderuit,
ik voel mij daartoe geroepen.

Een parochie . . .

deze parochiegemeenschap



Als iedereen

zijn steentje bijdraagt, op zijn post blijft,
niet alles aan anderen overlaat;
als wij allemaal bereid zijn
medeverantwoordelijkheid
te dragen, bouwen wij aan nieuwe toekomst.



Als wij trouw zijn aan elkaar,
op elkaar kunnen rekenen,
omdat afzeggen geen gewoonte is,
zullen wij nieuwe vormen vinden,
bouwen wij op vaste grond.

Als wij samen de dingen met zorg doen,
elkaar blijven waarderen
ondanks menselijke fouten,
als wij elkaar de ruimte geven
het op eigen wijze te doen,
dan zullen wij samen
nieuwe wegen durven gaan.

Als wij verdraagzaam zijn,
eerlijk tegen elkaar, zonder boos te worden
opbouwende kritiek verdragen,



als wij bereid blijven
te luisteren naar elkaar,
de ander waardering gunnen,
dan mogen we erop vertrouwen
dat de Geest ons een handje blijft helpen.

is een wereld in het klein,
waar breken en delen
gewoon is;
het is een oefenplaats
voor jong en oud,
zorg te hebben voor elkaar
en voor anderen, mensen
van liefde en vrede te zijn.

Thema 17-11-2024: 'Het smeken van armen stijgt op tot God.'

De Paus zegt: 'De Heer oordeelt altijd in het voordeel van de armen'



De Werelddag van de Armen
werd voor het eerst gevierd
op 19 november 2017, met als
thema: "Laten we liefhebben,
niet met woorden maar met
daden". Na een speciale
viering, gevolgd door een
gratis lunch in verschillende
zalen en op andere locaties in
het Vaticaan. Tijdens de week voorafgaand aan de Werelddag van de
Armen werden gratis gespecialiseerde
medische diensten aangeboden in een
mobiele kliniek. De paus roept op
daadwerkelijk iets te doen voor de
armen. Ook dus onze parochie!

Een mens uit God geboren

Ik zing een lied over een mens die anders durfde zijn,
die oog had voor de armen, voor wie kwetsbaar was en klein.

Een mens uit God geboren, zo een als u en ik,
alleen hij was ruimdenkend in denken, doen en blik.

Hij zag de pijn van mensen, hun ingeslotenheid,
de starheid van de wetten van een liefdeloos beleid.

Zijn oog zocht de ontmoeting, met open oor verstaan,
begon zijn mond te spreken en werd er wel gedaan.

Bij Hem ging het om mensen en niet om louter wet,
waar nodig schiep Hij ruimte, zag af van nauwgezet.

We zijn twee eeuwen verder, twee eeuwen christendom
en langzaam vergeten waar ging het Jezus om.

Als christenen van overal -geheel in Jezus' spoor-
weer grensverleggend zouden zijn, brak er iets hemels door!

De Werelddag van de Armen
werd voor het eerst gevierd
op 19 november 2017, met als
thema: "Laten we liefhebben,
niet met woorden maar met
daden". Na een speciale
viering, gevolgd door een
gratis lunch in verschillende
zalen en op andere locaties in

Inzameling voedselbank:
za. 09-11 van 13.00-14.00 u.
zo. 10-11 van 10.00-10.30 u.
en 11.30-12.00 u. in de kerk.

♫ **lied 6 :**

Steek je handen uit je mouwen,
zet je beste beentje voor,
gaan wij samen vol vertrouwen
breken, delen, helpen hoor!

Jezus heeft de weg gewezen:
Mensen: lief zijn voor elkaar!
Maak een ander mens gelukkig,
dan wordt langzaam vrede waar!