

Slotgedachte bij de viering van 9 maart 2025
1^{ste} zondag van de 40-dagentijd

40-dagentijd;
veertig dagen de tijd
om tijd te nemen voor bezinning;
even in jezelf keren en zwijgen,
stil worden,
opdat je hart aan het woord kan komen.

De woestijn is de plaats
waar de stilte het wint
van alle rumoer en lawaai,
waar je luistert naar de stem van je hart,
waar je geroepen wordt
de kant van Gods liefde te kiezen.

Laten we deze week de woestijn in trekken,
thuis, de tijd nemen
om in alle rust ons denken en spreken,
ons doen en laten te overzien
en ernst te maken met onze roeping.

Misschien kan de dagkalender u helpen
om ieder op eigen wijze
en daar waar het kan
ons in te zetten voor een betere wereld.
En het kan overal....