

Slotgedachte bij de viering van 20 oktober 2024

Als we nadenken over het thema van vandaag,
worden we herinnerd aan het voorbeeld
van nederigheid en opoffering
dat Jezus ons heeft gegeven.
Hij koos ervoor om te dienen
in plaats van gediend te worden,
om liefde te tonen waar haat regeert,
en om vrede te brengen
waar er verdeeldheid heerst.
Zijn lijden was geen teken van zwakte,
maar van onvoorwaardelijke liefde en overgave.

Als we straks deze viering verlaten,
laten we ons dan geroepen voelen
Zijn pad van dienstbaarheid te volgen,
wetende dat, zelfs in ons lijden,
Hij met ons is en dat Zijn liefde ons blijft dragen.

Ga in vrede, omarm de rol van een dienaar
en wees een licht in de wereld.