

DECEMBER 2024

Sinterklaas goed heilig man



Sin-ter-klaa, goed hei-lig man, trek je bes-te tab-berd an, rijd er-mee naar
Am-ster-dam, van Am-ster-dam naar Span-je, up-pel-tjes van o-ran-je,
pruim-pjes aan de bo-men, Sin-ter-klaa zal ko-men!

Licht voor de wereld



2025

Geef mij een zichtbaar plekje in uw huis

Je steekt ons aan: van week tot week.
Wat verwacht je van ons?
Dat je vier weken lang heel de wereld verwarmt, met liefde, licht omarmt.

Je steekt mij aan: De **eerste** kaars.
Wat verwacht je van mij?
Dat je vier weken brandt voor een wereld in nood. Jouw licht geeft mensen hoop.

Je steekt mij aan: De **tweede** kaars.
Wat verwacht je van mij?
Dat je drie weken brandt voor een wereld, onvrij. Jouw licht zet macht opzij.

Je steekt mij aan: De **derde** kaars.
Wat verwacht je van mij?
Dat je twee weken brandt voor een wereld in vree. Jouw licht brengt vreugde mee.

Je steekt mij aan: De **vierde** kaars.
Wat verwacht je van mij?
Dat je één week nog brandt voor een wereld in rouw. Jouw licht is liefde tegen kou.

Je steekt mij aan: De **grootste** kaars.
Wat verwacht je van mij?
Dat je straalt als dat kind dat met Kerst werd verwacht: een lichtje in de nacht.

Advent begint vier zondagen voor Kerstmis en is het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Elke zondag steken we een kaars aan en laten wij ons raken door het licht en het Bijbelse verhaal.



We laten ons in deze Adventstijd ook raken door



In de enveloppe hieronder kunt u wekelijks een gift doen voor het werk van dr. Schat. Samen met haar man zet ze zich in voor de zieke weeskinderen in Togo. In totaal zijn ze nu in 20 weeshuizen actief. Met Kerstmis kunt u de enveloppe inleveren in de mand die bij de stal staat.



Advent

Advent is een tijd waarin wij opnieuw op zoek gaan naar de weg die leidt naar God. Advent is een tijd waarin we gaan ontdekken dat die weg over onze aarde loopt, dat Gods glimlach oplicht in het gelaat van mensen. Advent is ontdekken dat wij leven met een ongestild verlangen om Gods woord te vervullen. Advent is een zoektocht naar geluk en nabijheid. Met Kerstmis wordt de warmte van God zelf tussen de mensen geboren.

Advent is verwachten,
bidden en doen
om met Kerstmis
een stap
dichter
bij Hem
te zijn
en die
blijft komen.



Het loopt als een rode draad doorheen de oude verhalen die in de bijbel opgetekend staan: dat dood en duister nooit het laatste woord hebben. Angst en onmacht evenmin. Dat leven goed kan worden en vrede bereikbaar is. Dat ieder mens rechtop kan komen om beeld van Liefde te zijn.

Een droom van ieder mens die in de loop der eeuwen een belofte werd waar God zelf borg voor staat.

Tot op vandaag zet die belofte mensen in beweging. Geen duister, of zij zien een lichtpunt. Geen vastgeroeste situatie, of zij vinden een uitweg. Klaar en helder zien zij de werkelijkheid onder ogen, maar leggen zich niet neer bij de feiten. Ze blijven hopen, gaandeweg. Zij weten van beter.

Carlos Desoete

Advent komt van het Latijnse woord Adventus: de Komende, letterlijk betekent het: God komt naar ons toe . . . dus gaan we op de uitkijk staan en . . .
blijven we hopen, geloven in vrede,
en vinden we vreugde, beseffend: om Liefde gaat het!

Vier weken lang luisteren we naar de profeet Jesaja en staan wij stil bij het verhaal over Maria met de bedoeling dat wij ons daardoor laten raken en de moed niet opgeven: Gods Licht komt ook nu naar ons toe ; laat u/je raken!

1^e zondag: Blijf hopen!



INLEIDING:

Het Hebreeuwse volk werd onderdrukt, ze hadden geen leven. De mensen vroegen zich af: Zal het ooit nog anders worden, blijft het zo donker, komt er ooit nog licht.... En dan roept de profeet Jesaja -de man Gods- blijf hopen, vertrouw er maar op, het komt er aan.... Over wat hij toen zei, schreef Oosterhuis dit lied:

Hoop...
geeft vertrouwen
en kracht



Het volk dat in duisternis gaat zal aanschouwen groot licht. Die wonen in schaduw van dood over hen op gaat het licht. Zij zullen lachen en juichen als op de dag van de oogst.



Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig zicht is. Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je iets van God verwacht: een wereld waar het licht is.

Advent is kijken naar wat komt, Op zoek naar licht en vrede. Je kijkt en zoekt de kleine vlam Omdat je hoopt dat het echt kan: Een wereld waar het licht is.

Advent is kijken naar wat komt. Advent is durven hopen. Het kerstkind is een nieuw begin. We slaan een weg van vrede in. Die moet je verder lopen.

INLEIDING:

Het is zo'n 60 jaar na Jezus' dood aan het kruis als men pen en papier pakt om een eigen verhaal over Jezus van Nazareth te vertellen, waarin duidelijk wordt dat Jezus de langverwachte Messias is, de mens naar Gods hart, die zich met hart en ziel inzette voor die nieuwe wereld, Gods koninkrijk. (Veel later zet men de naam Lucas eronder).

De schrijver wil de lezers laten weten:

er was van meet af aan geen plaats voor Hem.
Niet bij leven en dus ook niet bij zijn geboorte.
Kribbe en kruis, ze horen bij elkaar!

Hij heeft in Jezus de man Gods gezien,
zo bezielt, zo inspirerend,
en hoe kan hij beter onder woorden brengen
dat Jezus alles met God te maken had,
dan een engel, ook zo'n boodschapper van God,
naar Maria toe te sturen om haar te vertellen dat ze een kind krijgt.
Dan voel je immers als lezer al aankomen dat het om een bijzonder kind gaat, dat later een groots mens zal worden.



Lc. 1,26 -28



In de zesde maand van het jaar stuurt God de engel Gabriël met een boodschap naar de stad Nazareth in Galilea, naar Maria, een meisje dat gaat trouwen met een man die Jozef heet, een afstammeling van David.
Gabriël gaat naar binnen en zegt: 'Gegroet Maria, je bent bevoorrecht, want God heeft je nodig.'

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus de Vrucht van uw schoot. . .



Elk kindje is een nieuw begin, een nieuw begin van hoop.
Maar welke weg het kind zal gaan, is vooraf niet te koop.
Ontdekken, doorgaan, keuzes maken: zeg het ja of nee. . .
Als die Ene vraagt aan mij, zeg ik dan: 'Ik doe mij!'

"Hopen berust op zoiets als vertrouwen, een stevige bodem onder ons bestaan waar je niet doorheen zakt, een vorm van oer vertrouwen dat het leven anders bedoeld is en dat het hoe dan ook goed komt, met mij, met de ander en met deze wereld".

(Golfslag van de tijd' Gerben Heitink)



Advent, oog hebben voor het goede,
voor Gods liefde en licht in mensen;

zien dat door alle duisternis heen
die onze wereld in een kwaad daglicht zet,
heel veel moois gebeurt, dikwijls in stilte,
buiten het licht van de schijnwerpers.



Advent, tijd om op weg te gaan,
want de tijd dringt;
vier weken zijn zo om
en zijn wij dan wel klaar
voor het kind van de Vrede
dat wil wonen in ons, te ontvangen?

Advent, de kans om onze hoop
dat het anders kan,
te voeden, te laten groeien,
want God laat de aarde, onze wereld,
de mensheid niet in de steek
en dus blijven we zingen,
tegen alle doemdenken in:

De wildernis zal



Hoop is
een lichtje in je hart
dat je vandaag moed geeft
en morgen kracht.

**Een groene krans, vertelt ons:
het Kerstfeest komt in zicht.
Het wordt steeds minder donker,
dus zie je steeds meer licht.**

Het licht vraagt ons te luist'ren
naar wat Jesaja zegt:
ooit zal er vrede komen,
want eens overwint het recht.

Het Licht zal overwinnen,
zoals Jesaja zegt,
het donker gaat niet winnen,
van 't Licht verlies je echt!

Het wijst ook naar Maria
en naar haar hoog bezoek.
Dat zullen wij hier horen
als wij lezen uit het Boek.

Het Woord zegt: Mensen luister,
God roept ook jou en mij;
het donker mag niet winnen,
jouw lichtje helpt daarbij!

Hoop wijst naar toekomst en wil zich nestelen in jouw geest om je te helpen verder te kijken. Open je mind, hoe kan Zij anders uitzicht bieden?

Eeuwige, overal waar mensen hoop uitstralen, bent U de Aanwezige, komt U aan het licht, zo geloven wij.



Wij ontmoeten U, incognito, daar waar mensen weigeren zich neer te leggen bij bestaande situaties, maar hoopvol verdergaan, zonder de moed te verliezen.

Wij ervaren U, daar waar mensen in moeilijke momenten, in donkere dagen blijven hopen op licht, Uw licht.

Trouwe God, help ons, help mij een hoopvol mens te zijn, die niet voortdurend achterom kijkt, maar vooruit; laat mij een mens zijn die de hoop op beter levend houdt met eigen inzet. Amen.



Om hoop bidden wij, hoop op Uw geest in mensen die goedheid aan het licht brengt en zo de wereld anders maakt, liever en lichter.



Het is goed om voor het slapen gaan, de dag nog even de revue te laten passeren, met je ogen dicht te zoeken naar licht om de dag glans te geven. Daarom zegt Advent: **'Doe je ogen dicht en kijk in het donker. Ergens gloeit er nog wat na, ergens is er nog een spoor van licht. Prent dat diep in je hart en je geheugen. Dan gloeit het in jou door en komt het morgen in jou zelf aan het licht.'**

Ik wil graag dat de wereld een beetje beter wordt; dat ieder kind kan smullen van eten op zijn bord. Dus maken wij van delen een nieuwe wereldsport. Ik hoop dat het gaat lukken, als ik er lid van word.

2^e zondag: Geloof in vrede



INLEIDING:

We lezen opnieuw een gedeelte uit de profeet Jesaja. Profeten zijn mensen die opstaan en in Gods naam hun mond open doen om misstanden aan de kaak te stellen, maar ook om het volk te bemoedigen. Vandaag horen wij hem het volk oproepen de weg vrij te maken voor God, die zal zetelen op de hoogste berg.



Hoor, een stem roept: 'Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De HEER heeft gesproken!' (Jes: 40, 3-6)



Als de Advent is gekomen, -één voor één de kaarsen aan- de profeet ons roept te dromen dat de vrede kan bestaan, wil dan in ons midden wonen, Lieve God, wil ons verstaan.

Innerlijke vrede schuilt niet in de afwezigheid van problemen. Het schuilt in het accepteren van problemen en het vertrouwen dat je eruit komt.

Eerste kaars jij wilt beloven dat het donker het niet wint; wie in vrede blijft geloven, wordt ook zelf een vredeskind, houdt het visioen voor ogen, dat de liefde overwint.

Tweede kaars nu jij mag schijnen, breng je ons een goed bericht: 'Alle donker gaat verdwijnen als je ogen zijn gericht op de grote en de kleine tekenen van hoop en licht.'

INLEIDING:

Lucas heeft, zoals ik vorige week vertelde, in Jezus de Messias, de man Gods, gezien. In heel zijn evangelie komt naar voren dat Jezus zijn leven in dienst heeft gesteld van God, wiens oudste Naam is: 'Ik-zal-er-zijn'. Jezus was er, barmhartig en vredelievend. Bij zo'n man Gods hoort, traditiegetrouw, ook een bijzonder geboorteverhaal, waarin via de engel duidelijk wordt dat God er alles mee te maken had.



Lc. 1,28-33



Gabriël gaat haar huis binnen en zegt: 'Gegroet Maria', je bent begenadigd, de Heer is met je.' Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: 'Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de

Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.'

mel.: Alle mensen samen

Het licht van Kerstmis komt eraan,
de tweede kaars mag branden.
Advent is op de uitkijk staan
met vrede in je handen.
**Overal op aarde zal er vrede zijn,
als 't Licht van Kerstmis
woont in groot en klein.**

De engel is al onderweg
en brengt groot nieuws van Boven.
Maria schrikt en kijkt verbaasd,
ze kan het niet geloven. **Overal ...**

Wij dromen van een wereld waar
geen mens meer hoeft te lijden
waar vriendschap heerst en vrede is,
geen onrecht te bestrijden. **Overal ...**

Een stem

VAN LICHT

Of God bestaat, ik weet het niet.
De religie rondom ons gaat van zijn bestaan uit, vanzelfsprekend.
Dat is voor mij niet zo.
Als ik ze hoor spreken, komt er onverbiddelijk ongeloof in mij op.
Dan ben ik atheïst en wel volkomen.
Nee, voor mij bestaat God niet. En bewijsbaar is hij nog minder.

Toch is er iets anders in mijn leven: een stem die enerzijds binnen in mij is en die anderzijds eigenlijk tot mij komt. Ik kan die stem in ieder geval niet vereenzelvigen met wat ik zelf zeg of denk, hoop en vrees.
Het is niet zo duidelijk,
het is meer een zachte fluistering vanuit een verborgen stilte.
Maar het is een stem getuigend van licht, dat mij trekt.

Ik kom in beweging naar vrede toe, recht, vrijheid, gemeenschap.
Het is een stem 'die de stilte niet breekt', zo zacht en innig,
maar tegelijkertijd onweerstaanbaar.
Die bindende stem noem ik -door de bijbel geleerd- God.
Hij is weerloos tegen elke ontkenning, ook die van mij (en dat is goed),
maar Hij laat mij niet los.
Hij boeit mij, bemoedigt en troost mij. Ik leef op zijn adem.

prof. Bert ter Schegget (1927-2001)

STEEN VOOR STEEN

Bouwen aan vrede, steen voor steen,
een huis van vrede voor iedereen;
't wordt een huis voor alle mensen
die de échte vrede wensen.

**Vindt u het een goed idee,
helpt u dan een handje mee.
Steen voor steen, steen voor steen,
iedereen gelukkig, niemand meer alleen,
niemand meer alleen.**

Bouwen aan vrede, steen voor steen,
een huis van vrede voor iedereen;
maar je moet er hard aan werken
voor je daarvan iets gaat merken.
Vindt u het. . .

Bouwen aan vrede, steen voor steen,
een huis van vrede voor iedereen;
iedereen mag binnenkomen,
't wordt het huis van ieders dromen.
Vindt u het . . .

6 Kinderen volgen niet je regels, maar je voorbeeld

De Geest van God waait als de wind en brengt ons in beweging, om met elkaar op weg te gaan en Zij biedt ons bescherming.

er is geen weg naar vrede
vrede is de weg

Alle mensen samen, niemand meer alleen onderweg naar vrede, alle mensen een!



God van Liefde en Licht, zolang de wereld nog niet is: een veilige woonplaats voor al Uw mensen, zolang blijven wij bidden om vrede.

Voor allen die te lijden hebben van ruzies en verstoorde verhoudingen, dat wantrouwen het niet wint, dat haat geen plaats krijgt, maar dat Uw licht hen blijft verwarmen en Uw Geest hen inspireert om de lange weg van vrede te blijven gaan.

Voor wie belust zijn op aanzien en macht, allen die anderen kleineren, dat bescheidenheid en mededogen hun hart weten te bereiken en zij zich in dienst weten van hun medemensen.

Voor onze overheid, besturen en allen die leidinggeven en zo vaak worstelen met vertrouwen en respect, dat hun doel blijft zich in te zetten voor een menselijke samenleving niet gebouwd op wantrouwen en eigen eer.

Voor de machtigen der aarde willen wij bidden, dat roem en eerezucht hen niet zullen verblinden, maar zij licht en vrede brengen overal waar duisternis mensen gevangen houdt.

Voor alle tempels en moskeeën, synagogen en kerken waar Uw Naam genoemd wordt, dat in en door hen Uw liefde zichtbaar en voelbaar wordt voor mensen, wie dan ook;

Vrede begint met een glimlach.

dat ze het visioen van vrede levend houden en er alles aan doen om dit werkelijkheid te doen worden. Amen.

Noem me gek,
maar ik hou ervan om
andere mensen GELUKKIG
en TEVREDEN te zien.
HET LEVEN
IS EEN REIS,
GEEN
WEDSTRIJD!

3^e zondag: **Vinden we vreugde**



INLEIDING :

Jesaja, geboren rond 765 v.Chr., treed op als profeet die protesteert tegen het sociale onrecht, maar die het volk ook moed inspreekt dat er ooit verlossing komt. Een nieuwe telg uit de stam van Isai (vanuit de grieks/latijnse vertaling) of (vanuit het Hebreeuws) Jesse, genoemd, zal opstaan en Gods geest zal op hem rusten. Hij zal een rechtvaardige zijn die een ware herder is voor het volk.



Er zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isai, een telg ontbloeien aan zijn wortels. De geest van God rust op hem, een geest van wijsheid en inzicht, een geest van beleid en sterkte, een geest van kennis en ontzag voor God. Hij ademt ontzag voor God. Hij spreekt geen recht naar uiterlijke schijn en hij doet geen uitspraak op grond van loze geruchten; hij geeft de geringen hun recht en de armen in het land krijgen een eerlijk vonnis. Hij bestraft de verdrukkers niet met het zwaard maar met de roede van zijn mond en de slechte mensen doodt hij niet met geweld, maar met de adem van zijn lippen. Gerechtigheid en trouw draagt Hij als een gordel om zijn heupen. (Jes. 11,1-5)



Een groene krans, vier kaarsen, want Kerstmis komt in zicht. Het wordt steeds minder donker, dus zie je steeds meer licht.

De derde kaars mag branden, weer wint het licht terrein. Je ziet, straks zal de duisternis voorgoed verdwenen zijn.

INLEIDING:

Lucas schrijft dus zijn verhaal over Jezus zo'n 60 jaar na Zijn dood aan het kruis.

Alles overziend beseft hij dat Jezus een man Gods is geweest, een mens waarin God aan het licht is gekomen.

Een ware Zoon van God.

En voor hem kan het niet anders dan dat God, van meet af aan, bij Zijn menswording actief betrokken is geweest. Dus schrijft Hij een prachtig geboorteverhaal waarvan we elke adventszondag een stukje lezen. Deze week sluiten wij het af.



Lc. 1,34-35
Maria vroeg

aan de engel: 'Hoe zal dat gebeuren, daar ik geen man beken.' De engel antwoordde: 'De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en de Zoon van God.'

Jezus vrucht van de Heilige Geest, omdat hij heel zijn leven heilig is geweest, heil gebracht aan uitzichtlozen, helend rondgegaan voor brozen. Lucas heeft, achteraf beziend, de Zoon van God in hem gezien. Dat brengt hij prachtig onder woorden in het verhaal dat wij hier hoorden. Dat het ons mag inspireren onze roeping te waarderen: in Zijn voetspoor door te gaan als een engel klaar te staan!



Advent tijd van inkeer en bezinning . . .

Bij wie leeft van feest naar feest, van vakantie naar vakantie, van uitje naar uitje, lijkt het gewone leven, de alledaagse omgang met elkaar, zijn glans te verliezen. Alles moet een topervaring zijn! Maar als we het gewone niet meer waarderen en alles een feest moet worden, dan beginnen we honger te lijden. Want juist het gewone, het soms wat saaie, hebben we nodig om te kunnen leven. Dat laat ook het Kerstmis, het feest van Gods nabijheid, de geboorte van Jezus zien. Wij vieren dat God mens is geworden, niet als een schitterende held die regelrecht uit de hemel neerdaalde in een spetterende vertoning. Nee, die God werd geboren als een klein en weerloos kind. Gewoner kan het niet. Zo wordt het gewone een paleis! (werkboek lit.)



Franciscus van Assisi heeft het goed begrepen, toen hij in het jaar 1223 een levende kerststal bouwde. Hij wilde de geboorte van het kind van Betlehem zó gestalte geven dat wij met onze eigen ogen kunnen zien in welke pijnlijke en behoeftige omstandigheden Hij ter wereld is gekomen. Een kind in een houten kribbe, een os en een ezel en herders met schapen bij Hem op bezoek. In die tijd was dit een schokkend schouwspel. Kijk maar eens naar de afbeeldingen van Jezus uit de 23^e eeuw. Boven de ingang van gotische kathedralen wordt Hij afgebeeld als heerser over het heelal. Een rechter op een troon, ver verheven boven de mensen die onder zijn blik door de kerk ingaan. Franciscus corrigeert dit beeld.

Voor hem is Jezus een arm mensenkind, kwetsbaar en afhankelijk. Hij ligt op stro, tussen een os en een ezel. Niet bóven de mensen, maar ónder hen. Niet in de kerk, maar in een grot. Niet in rijkdom, maar in armoede. Franciscus maakt van zijn geboorte een performance. Gedurfd.



En voor die tijd ongehoord. En voor de onze? (Martin Slaters)

Laten we bidden:

Voor de kerk die zich wereldwijd opmaakt voor het kerstfeest: dat de nadering ervan de harten van velen mag openen op het kind in de kribbe.

Voor de mensheid die uitziet naar vrede overal op aarde: dat allen die zich richten op verzoening niet moedeloos worden, maar steeds nieuwe energie krijgen door de kracht van de Geest.



Om vrede en saamhorigheid in gezinnen en families, om respect en vertrouwen in de onderlinge relaties: dat te hoog gespannen verwachtingen mogen ontspannen tot verwondering.

**Ik droom van samen delen.
Ik weet wel hoe dat moet.
En zo ben ik een lichtje
en lichtjes zie je goed!**

Advent is kijken naar wat komt.
Advent is durven delen met wie veel minder heeft dan jij.
Zo maak je arme mensen blij en armen zijn er velen!

Advent is kijken naar wat komt.
Advent is durven vragen:
'Kom, kind van Licht, woon ook in mij;
in mijn hart is er ruimte vrij.
Ik zal jouw Licht uitdragen!'

De wereld heeft engelen nodig:

- engelen van mensen die vrede wensen;
- engelen die doen wat ze kunnen, die anderen het beste gunnen;
- engelen die luisteren en zwijgen, die liever geven dan dat ze krijgen;
- engelen op wie je altijd kunt bouwen, die eerlijk zijn en te vertrouwen;
- engelen die voor je op durven komen, bij wie je huilen mag en dromen;
- engelen die je alles kunt vertellen bij wie je altijd aan kan bellen;
- engelen die helpen overal, opdat het beter worden zal.

4^e zondag: Om liefde gaat het



INLEIDING:

We gaan opnieuw lezen uit de profeet Jesaja en wel uit het 1e hoofdstuk. Daarin spreekt hij namens de Heer het volk toe en het krijgt er flink van langs: een os kent zijn meester, een ezel de krib van zijn meester, maar mijn volk weet van niets! En let op: hier, uit dit Bijbelgedeelte van Jesaja, komen dus de os en de ezel van onze kerststal vandaan.



zondag 22 dec. 17.00 uur

Lichtjesavond met levende kerststal



Kom met een lichtje in een jampotje naar de kerk 'de Verrezen Christus' Fonteynenburghlaan 36 Voorburg

Hoor, hemelen! Luister, aarde, want de HEER neemt het woord. 'Ik heb zonen grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn tegen Mij in opstand gekomen. Een os kent zijn eigenaar, een ezel de krib van zijn meester; maar Israël weet van niets; mijn volk heeft geen begrip.'
(Jes. 1, 2-3)

Om liefde bidden wij, liefde die ons hart opent en onze ogen richt op Uw licht in de ander.



INLEIDING:



We lezen verder uit het verhaal van Lucas over de aankondiging van Jezus' geboorte: de nieuwe loot uit Davids stam.

Wat Lucas vooral duidelijk wil maken is dat hij -en met hem velen- in Jezus de beloofde Messias heeft herkend, de man Gods. Vandaar die wonderlijke

verwekking, waarbij de Geest van God zelf de hoofdrol speelt, maar waarbij wel een moeder nodig is: Maria, die in het hele verhaal de indrukwekkende woorden spreekt: 'Mij geschiede naar Uw woord.'
Woorden die getuigen van overgave, van een groot geloof in God en in de toekomst.



Lc 1, 36-38

Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.' Maria zei: 'De Heer wil ik dienen: mij geschiedde naar Uw woord.' Daarna liet de engel haar weer alleen.

Bedankt Maria dat je "ja" hebt gezegd terwijl je voelde dat er veel van je werd gevraagd.
Bedankt Maria dat je "ja" hebt gezegd en je zo tot dienstmeisje hebt willen maken van God.
Bedankt Maria dat je "ja" hebt gezegd en zo hebt gekozen voor de bedoelingen van God.
Wij vragen je: help ons ook "ja" te zeggen, want jouw verhaal is ons verhaal, omdat ook wij in het kleine leven van elke dag de wereld mogen en moeten verlossen in naam van Uw zoon Jezus. Amen.



Het licht van de Liefde

Hunkeren naar een wereld waar mensen in liefde leven, geen geschreeuw, geen angst, geen moord en doodslag meer; waar kinderen veilig zijn, wapens nergens meer te koop, geen dief van iets of iemand.

Hunkeren naar een maatschappij waar liefde gewoon is, waar samen geleefd wordt, geen leugen meer en geen bedrog; waar kinderen leren te delen, te zorgen voor hem of haar, als heel gewoon.

Hunkeren naar een gemeenschap, waar groot en klein elkaar nabij zijn, geen afgunst meer, geen jaloezie. Hoe kan het ooit waar worden, hoe kan het waar zijn, als wij, ieder voor zich en allemaal samen niet hunkerend het licht van de Liefde vrij baan geven....

De kracht van de liefde is sterker dan spieren; een raadsel waar niemand het antwoord van kent. De kracht van de liefde, op vele manieren, tranen, een kus of een teder moment.

De kracht van de stilte is woordeloos spreken. Een bron die nooit opdroogt en God heel nabij. De kracht van de stilte kan staaldraden breken. En het geloof in de liefde maakt

U doorgrondt mijn doen en laten en doorbreekt mijn schone schijn; liefdevol wordt vrijgelaten wie ik wel en niet wil zijn.

God, als U mij wilt vergeven al wat fout was en verkeerd; mag ik weer in vrede leven, naar de Liefde toegekeerd.



Als je geen liefde hebt voor elkaar, vallen de dromen in duigen. Dromen van vrede worden niet waar, kwaad is niet om te buigen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. 2x

Als je geen antwoord geeft op verdriet, zullen de tranen niet drogen. Als je het leed in de wereld niet ziet, worden Gods woorden verboden.

Als je geen oog hebt voor het gemis, als je geen brood weet te delen, denk dan aan Jezus, die brood en die vis, uit liefde deelde met velen.



In die dagen werd een bevel uitgevaardigd door keizer Augustus dat er een volkstelling moest worden gehouden over heel de wereld. Deze volkstelling vond plaats voordat Quirinus landvoogd van Syrië was. Allen gingen op reis om zich te melden, ieder in zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg en omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, trok hij vanuit Nazareth in Galilea naar Juda toe, naar Bethlehem, de stad van David, om zich daar te melden, samen met Maria zijn vrouw, die zwanger was.

En terwijl zij in Bethlehem verbleven, brak het uur aan dat zij bevallen moest. Zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Nu waren er herders in de buurt; die nacht, in het open veld, hielden zij de wacht bij hun kudde. Plotseling stond voor hun ogen een engel des Heren, en de glorie des heren omstraalden hen, zij werden zeer bevreesd. Maar de engel sprak tot hen: weest niet bevreesd, want ik verkondig u een grote vreugde die voor heel het volk bestemd is. Heden is u in de stad van David een redder geboren, de Heer, de Messias. En dit zal u een teken zijn: Gij zult een pasgeboren kindje vinden, het is in doeken gewikkeld, het ligt in een kribbe. Plotseling was de engel omringd door een schare van hemelse machten. Zij verheerlijkten God, en zij riepen: Ere zij God in de hoge en vrede op aarde voor alle mensen van goede wil. (H.Oosterhuis)

Kind ons geboren, Zoon ons gegeven, God onbedwingbaar,
Vader voor eeuwig, Koning van de vrede.

Je zult er geweest zijn in Bethlehem toen
en niemand die vraagt wat kom jij hier doen,
Sint Jozef die schuift al een eindje opzij
en Maria die zegt: kom jij er maar bij.

En engelen van engelen zingen boven de wind
van sneeuwwitte herders op zoek naar een kind.



Je zult er geweest zijn in 't holst van de nacht
een herder die zegt: dat had je gedacht,
een beetje staan kijken, niet van de partij
en dan krijg je een luit plus fluit en schalmei.

Je zult er geweest zijn, een droom van een kind
en zeg nou maar eens wat jij ervan vindt,
en lijkt ie op Keesje, op Bart of op Wil, r.
maar je kunt het niet zien er is geen verschil.

Je zult er geweest zijn en straks wordt ie groot
en wordt ie dan paus, pastoor of piloot,
Sint Jozef die zegt: nou, gewoon is al goed;
wel bedankt voor 't bezoek, tot ziens en gegroet.

In het duister in een kribbe, in een wereld vol geweld,
is voor ons een Kind geboren: slechts zijn dagen zijn geteld.
Hij zal voordoen hoe te leven. Zegt het, zingt het duizendmaal:
Alle mensen zijn je vrienden, éénheid is zijn ideaal.

Twintig eeuwen zijn verstreken, maar wij mensen blijven lam:
want wij zijn steeds weer vergeten waar Hij voor op aarde kwam.
Hij vroeg aandacht voor de naaste: Strooi wat liefde om je heen.
Zit niet vast aan eigendom, verdeel en tel niet meer tot één!

Kerstmis is de dag van vrede, maar daarmee zijn wij niet klaar:
Doe wat met dit feest van vrede, nu en in het volgend jaar.
God heeft ons zijn Zoon gegeven, in je naaste woont de Heer.
Zullen wij elkaar beloven: Ik doe mee en geef voortaan
vrede, vriendschap aan de mensen **Zalig Kerstfeest** allemaal.

Dag 2024..... Welkom 2025

Dag jaar, Oudjaar,
met alles wat er was
in al jouw maanden, weken,
ook uren die wel dagen leken
het is voorbij!



Voorgoed voorbij,
niets komt meer terug,
geen daden en geen woorden,
al wat wij zagen, hoorden...
't is nu herinnering....

waarvan wij kunnen leren
nieuw en anders te beginnen;
een blad, nog onbeschreven!
Wat zal het nieuwe jaar ons geven...
We mogen het gaan zien!

Het duurt nog maar heel even,
dan heet wat nieuw was oud;
er klinken goede wensen
en Gods geliefde mensen
maken een nieuwe start...



mel: Wat de toekomst brengen moge
Hand in hand op weg naar morgen,
maar wie kent de nieuwe dag;
dankbaar dat wij zijn geborgen,
veilig binnen Uw gezag;
onze liefde wordt gedragen,
alles wat ons overkomt;
met U durven wij het wagen,
staan wij sterk in vaste grond.

Vannacht zijn wij massaal
en zonder vragen
de drempel overgestapt
om te leven in 2025.

Een nieuw begin
van een jaar dat ons
totaal onbekend is,
want wie van ons weet
wat hem of haar
te wachten staat?

En toch hebben we
de stap gewaagd,
we konden niet anders,
want een weg terug is er niet.

Wel een weg vooruit,
een weg waarlangs
van alles kan gebeuren,
365 dagen waarop wij
mogen zeggen: pluk de dag.

Maar daarvoor hebben we
wel bagage nodig,
zijn wij om zegen verlegen.

Gods zegen die ons laat voelen
dat we niet alleen
onze weg hoeven gaan;
de Eeuwige trekt met ons mee;
waar wij ook gaan en staan,
die Ene zal ons nooit loslaten,
niet in voorspoed
en niet bij tegenspoed.
Die belofte kregen wij
bij onze doop.

GELOOF HOOP & LIEFDE
voor het nieuwe
jaar



3 Koningen:

Caspar

Melchior

Balthazar

Je zult er geweest zijn, een ster die je wijst
Drie wijzen met wierook van verre gereisd.
Met goud en met mirre voor 't kind in de stal
Want ziet iedereen wat Hij worden zal.
**En engelen van engelen zingen boven de wind
van sneeuwwitte herders op zoek naar een kind.**

Met drie Koningen eindigt de Kersttijd. In de kerk
en thuis en ruimen we de kerststal op en zeggen:

Dag engel met je boodschap, we hebben je verstaan
en zijn hier met z'n allen naar kerst op weg gegaan.

Dag os en dag ezel met je eigen verhaal,
bedankt voor je boodschap aan on allemaal.

Dag Jozef en Maria; vertrouwwol durven gaan...
daar komt het in ons leven dus eigenlijk op aan!

Dag herders met je schapen, dag wakers in het veld;
we zullen niet vergeten dat ieder schaapje telt!

Dag wijzen uit het Oosten, gekomen van heel ver;
u heeft ons willen leren: let op, een nieuwe ster!

Dag Kerststal, dag, bedankt voor de kerstnacht;
we hebben je verhaal begrepen, je hebt je taak volbracht.

Nu moeten wij het zelf gaan doen, want vrede moet er komen
en die begint niet heel ver weg, maar dichtbij, waar wij wonen.

Knoop de vrede in je oren.
Neem de vrede in je mond.
Neem de vrede in je handen.
Draag hem mee de wereld rond.
Vrede, vrede. Vrede overal.

Vrede voor hem en vrede voor haar.
Vrede op aarde voor mensen.
Vrede voor alles wat ademt en leeft.
Vrede om verder te wensen.

VERHAAL VAN EEN ENGEL



Ik ging naar
Bethlehem
gewoon
om daar eens
te gaan kijken,
hoe 't ging en hoe
het was met Hem
en of wat werd
verteld,
wel waar zou blijken.

Maria lag heel vredig bij te komen.
En Jozef waakte in de stille nacht;
't Kindje lag maar wat te dromen,
had ik dan wat anders daar verwacht?

Misschien wel, dat het waar zou maken,
wie en wat God
voor de mens zou willen zijn.
Ik moest al gauw mijn pogen staken,
dit Kindje was nog veel te klein!

Ik ging naar Nazareth,
naar Jozef en Maria;
er werkte daar een jongen in de schuur.
"Ben jij soms Jezus,
de achterneef van Zacharia?"
't Kind was vrolijk en had ook iets puurs.

Ik was erbij, daar in de synagoge,
toen hij de boekrol nam en woorden las,
die voor een Jood er niet om logen;
ik denk dat dat de eerste aanzet was.

Ik zag Hem gaan, van stad tot stad,
bekerend en genezend;
de zondaars bracht Hij op het goede pad
juist hen heeft Hij gezegend!

Ik was erbij,
die avond met zijn vrienden
en zag Hem gaan,
met schaal en linnen doek;

Hij was het zelf,
die in de zaal bediende!
"Daar gaat het om," dacht ik
verscholen in een hoek.

En toen Hij brood nam
en daarna de beker,
toen werd ik stil,
ontroerd door wat Hij zei.
Ik heb alleen naar HéM gekeken,
die avond maakte Hij mij blij.

Ik was erbij,
die laatste vrijdag
toen hij sjouwde;
gestorven aan
een houten kruis;
de man, die heel
zijn leven op God bouwde!
Natuurlijk brachten wij
Hem Thuis.

En u,
die hier gekomen bent
om te gedenken,
dat Jezus werd geboren
in een stal;
wil toch vooral Zijn Leven
aandacht schenken:
't zegt,
hoe 't Licht van God
in mensen branden zall



Engelen kom je
overal tegen,
ze zitten namelijk
nooit stil.
Je moet er zelf
wel oog voor hebben,
als je ze ontmoeten wil.

Ze houden zich
meestal verborgen,
kloppen zich nooit
op de borst!
Engelen zijn
heel bescheiden,
maar wel altijd
op hun post!

Licht voor de wereld

Ze laten zich
het liefst
ontdekken
in de dingen
van het licht.
In de warmte
van de liefde
krijgen engelen
een gezicht.

Engelen gevraagd

Wie doet er mee?

In de
hartelijkheid
van mensen,
in een warm,
spontaan
gebaar.
Voor wie ooit
met liefde
is geholpen,
stond
omverwachts
een engel
klaar.